



# ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΜΑΗΣ 2017 | ΤΕΥΧΟΣ 7<sup>ο</sup>  
ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

Ενημερωτικό Δελτίο του ΚΛΑΔΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αττικής, Βοιωτίας, Εύβοιας και Κορινθίας

## ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ 2017

**Από την αιματοβαμμένη εξέγερση...** των εργατών του Σικάγο, το 1886, φέτος συμπληρώνονται 131 χρόνια. Τότε, οι εργάτες συγκρούστηκαν σφοδρά με την εργοδοσία και το κράτος της, **διεκδικώντας το 8ωρο**. Σε μια εποχή που η δουλειά «μέτραγε» 12 και 16 ώρες την ημέρα, οι εργάτες διεκδίκησαν μείωση του εργάσιμου χρόνου και αύξηση των απολαβών τους. **«8 ώρες δουλειά, 8 ώρες ξεκούραση και 8 ώρες ελεύθερο χρόνο»** για μόρφωση, πολιτισμό, κοινωνική συμμετοχή» ήταν το σύνθημα του αγώνα τους.

Τότε, τα αφεντικά βάφτισαν τους εργάτες «τρελούς» και αποκαλούσαν τον αγώνα τους «η τρέλα του 8ωρου». Γι αυτή την «τρέλα» οι εργάτες πάλεψαν σκληρά, έδωσαν ακόμα και τη ζωή τους, γράφοντας με το αίμα τους μια από τις πιο λαμπρές σελίδες στην ιστορία της ταξικής πάλης.



**Στη σημερινή εποχή,** όπου κάθε χρονιά που περνάει η ζωή της εργατικής τάξης γίνεται και χειρότερη. Με τις ατέλειωτες στρατιές των ανέργων και τις μισοδουλειές που δεν αρκούν για να ζήσεις. Με την ασφάλιση, την υγεία και την παιδεία να γίνονται πανάκριβο εμπόρευμα στα νύχια των ιδιωτών. Με την εντατικοποίηση, την απλήρωτη εργασία και την τρομοκρατία να σαρώνει στους χώρους δουλειάς. Με την μοιρολατρία και τον **συμβιβασμό με τη φτώχεια** να διαφημίζονται από αυτούς που κατέχουν τον πλούτο ως «**πατριωτικό καθήκον**».

### Η Πρωτομαγιά συμβολίζει την αντίσταση

Συνεχίζουμε τις αγωνιστικές παραδόσεις του κινήματός μας, βαδίζουμε τον ίδιο δρόμο που χαράχτηκε από το Σικάγο του 1886 ως τη Θεσσαλονίκη του 1936 και την Καισαριανή του 1944, μέχρι τις μέρες μας! Το δρόμο της πάλης και των κατακτήσεων **για το 8ωρο και τη σταθερή δουλειά με δικαιώματα, την κοινωνική ασφάλιση, το δικαίωμα στην παιδεία και στην υγεία για όλους, τις συνδικαλιστικές και δημοκρατικές ελευθερίες, ενάντια στους ιμπεριαλιστικούς πολέμους.**

### Μέχρι τη τελική νίκη της τάξης μας

Τιμούμε έμπρακτα την Πρωτομαγιά, ενισχύοντας τα συνδικάτα, τις εργατικές οργανώσεις. Με **πίστη** στη δική μας δύναμη, στους δικούς μας αγώνες. Για μια **ζωή αντίστοιχη των τεχνικών δυνατοτήτων της εποχής που ζούμε.**



## ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Την Παρασκευή 28 Απρίλη στις 7 μμ, στα γραφεία του Σωματείου μας, Αριστοτέλους 11-15, 5<sup>ος</sup> όροφος, γίνεται η κεντρική εκδήλωση του Κλαδικού για την Εργατική Πρωτομαγιά, που φέτος θα έχει θέμα: **«Με τους εργαζόμενους όλων των χωρών για έναν κόσμο χωρίς εκμετάλλευση, πολέμους, προσφυγιά».**

Στόχος της εκδήλωσης είναι η **σύνδεση της ιστορικής εμπειρίας των αγώνων της εργατικής τάξης με τις συνθήκες που επικρατούν στον κόσμο σήμερα.**

Όπως πολύ χαρακτηριστικά αναφέρει η πρόσκληση της εκδήλωσης:

«Τα συμπεράσματα από το Μάη του 1886 στο Σικάγο αλλά και από τις άλλες κορυφαίες στιγμές της ταξικής πάλης διεθνώς, είναι κρυστάλλινα. **Αφεντικά και εργάτες είναι σε διαρκή πάλη μεταξύ τους.** Δεν μπορεί να υπάρξει ταξική ειρήνη ανάμεσα σε εκμεταλλευτή και εκμεταλλεόμενο! Η μεταξύ τους αναμέτρηση πολλές φορές στην ιστορία πήρε διαστάσεις πολεμικής ταξικής αναμέτρησης, όπου έπεσαν οι μάσκες και οι αστοί προχώρησαν σε ανοιχτή καταστολή των κινητοποιήσεων των εργατών με χρήση των δυνάμεων της αστυνομίας και του στρατού, δολοφονώντας και φυλακίζοντας τους πιο πρωτοπόρους εργάτες. Και **όταν η επίθεση που κάνουν στα δικαιώματα των εργατών δεν αρκεί για να εξασφαλίσει την κερδοφορία τους, οι κεφαλαιοκράτες δεν το έχουν σε τίποτα να αιματοκυλίσουν λαούς ολόκληρους, να χρησιμοποιήσουν τον πόλεμο για να υπηρετήσουν τα συμφέροντά τους.**

Στο Ιράκ, στη Συρία, στην Ουκρανία, στη Β. Αφρική, σε χώρες που είχαν την «ατυχία» να διαθέτουν κοιτάσματα πετρελαίου και φυσικού αερίου ή να βρίσκονται στους δρόμους μεταφοράς τους, ο πόλεμος δεν έχει σταματήσει εδώ και πολλές δεκαετίες. Στις μέρες μας οι ανταγωνισμοί στο ευρύτερο πεδίο της **Νοτιοανατολικής Μεσογείου έχουν οξυνθεί.** Με τις στρατιωτικές δυνάμεις που έχουν συγκεντρωθεί πλέον μυριζίει μπαρούτι και στη γειτονιά μας.

(συνέχεια στη σελ.2)

Το Αιγαίο και τα Βαλκάνια είναι μερικές από τις πολλές περιοχές οι οποίες αποτελούν πιθανές εστίες για ένα «θερμό» επεισόδιο. Την ίδια στιγμή η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ, συνεχίζοντας την πολιτική των προηγούμενων κυβερνήσεων, επιδιώκει και μάλιστα διαφημίζει την παραπέρα εμπλοκή της χώρας σε αυτούς τους ανταγωνισμούς, με το κάλεσμα του ΝΑΤΟ στο Αιγαίο, τα συνεχή ταξίδια των υπουργών στις ΗΠΑ, τις προτάσεις για αναβάθμιση της βάσης της Σούδας, στο πλαίσιο της ενίσχυσης

## ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ: ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ ΞΕΠΟΥΛΗΜΑ ΤΩΝ... ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΜΑΣ

της «στρατιωτικής συνεργασίας» με τις ΗΠΑ. Η πραγματικότητα είναι ότι αυτός ο στόχος για τη «γεωστρατηγική αναβάθμιση» της Ελλάδας, την ανάδειξη της σε «ενεργειακό κόμβο» και **διαμετακομιστικό κέντρο**, αποτελεί πάγια στρατηγική επιλογή του κεφαλαίου και δεν εξυπηρετεί τα συμφέροντα και τις ανάγκες των λαϊκών στρωμάτων. Αντί-



θετα, όλη αυτή η προσπάθεια φέρνει τον ελληνικό λαό πιο κοντά σε κινδύνους λόγω της βαθύτερης εμπλοκής στους ιμπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς.

Η αντιπαράθεση μεταξύ των αστικών τάξεων της Ελλάδας και της Τουρκίας, είναι αντιπαράθεση για τα συμφέροντα των επιχειρηματικών ομίλων, για τα συμφέροντα των πλουσίων. **Η Τούρκικη πλουτοκρατία διεκδικεί μεγαλύτερο μερίδιο στην τεράστια ενεργειακή «πίτα» της περιοχής.** Αυτή η αντιπαράθεση εκφράζεται σε αυτήν τη φάση με την κλιμάκωση των προκλήσεων από την πλευρά της Τουρκίας, με τις επιδιώξεις της τουρκικής αστικής τάξης για συνεκμετάλλευση των υδρογονανθράκων στο Αιγαίο, αλλά και την αντίθεση των συμφερόντων της με τις επικείμενες γεωτρήσεις στην Κυπριακή ΑΟΖ τον Ιούλη.

**Οι λαοί της Ελλάδας και της Τουρκίας δεν έχουν τίποτα να χωρίσουν. Αντίθετα, τους ενώνουν τα ίδια προβλήματα, οι ίδιες ανάγκες.**

Το ίδιο ισχύει για όλους τους λαούς στα Βαλκάνια, όπου οι αστικές τάξεις υποδουλίζουν μίστη, αλυτρωτισμούς και χύδων εθνικιστικό δηλητήριο, εκμεταλλευόμενοι θρησκευτικές και φυλετικές διαφορές.

Γι' αυτό πρέπει όλοι οι εργαζόμενοι, όλοι οι λαοί της περιοχής να απομονώσουμε αυτούς που σπέρνουν το μίσος και τη μισαλλοδοξία. Να υψώσουμε μπλόκο στους ναζιστές εγκληματίες δολοφόνους της Χρυσής Αυγής, οι οποίοι έχουν μίσος για τον ελληνικό λαό, για κάθε λαό που υποφέρει, ενώ δε χάνουν ευκαιρία να δείχνουν πόσο αφοσιωμένοι είναι στα μεγάλα αφεντικά και στους ιμπεριαλιστές.

Έχουμε πείρα, για να τους αντιμετωπίσουμε, **να μην μπει η εργατική τάξη κάτω από τις σημαίες των αφεντικών, να μη θυσιαστεί για τα συμφέροντά τους.**

- Καμιά συμμετοχή της Ελλάδας στους πολέμους και τις επεμβάσεις .
- Να κλείσουν τώρα οι βάσεις του θανάτου. Να φύγει αμέσως το ΝΑΤΟ από το Αιγαίο.
- Καμιά αλλαγή συνόρων.
- Αλληλεγγύη στους πρόσφυγες και μετανάστες, στα θύματα των ιμπεριαλιστικών πολέμων και της εκμετάλλευσης.»

Οι εξελίξεις στον κλάδο της ηλεκτρικής ενέργειας δεν αποτελούν κεραυνό εν αιθρία. Είναι η συνέχεια της πολιτικής της **απελευθέρωσης της ηλεκτρικής ενέργειας** και η πλήρης ιδιωτικοποίηση του κλάδου υλοποιείται ικανοποιώντας την απαίτηση των επιχειρηματικών ομίλων να ελέγξουν την παραγωγή και την εμπορία της ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτό το σχέδιο προωθούν οι διαπραγματεύσεις κυβέρνησης – κουαρτέτου σχετικά με την πώληση μονάδων του ομίλου της ΔΕΗ, όπως αποκάλυψε στη Βουλή ο πρόεδρος της ΔΕΗ κ. Παναγιωτάκης. Σε αυτό το σχέδιο είναι ενταγμένες και οι αποφάσεις για **παραχώρηση του 50% του μεριδίου της ΔΕΗ στην παραγωγή και την εμπορία, η ιδιωτικοποίηση του ΑΔΜΗΕ που έχει ολοκληρωθεί, η συνέχεια που έπεται με το ΔΕΔΔΗΕ.** Χρειάζεται να είναι ξεκάθαρο πως δεν πρόκειται εδώ απλά για το ξεπούλημα του "δημόσιου πλούτου", της "δημόσιας ΔΕΗ" σε ιδιώτες. **Η ΔΕΗ εδώ και πολλά χρόνια λειτουργεί με καθαρά ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια**, βασικός της στόχος είναι η κερδοφορία των μετόχων της.

Την ίδια ώρα, **οι βιομήχανοι πληρώνουν 10 φορές λιγότερο την τιμή της ΜWh από τα νοικοκυριά**, τα οποία δεν μπορούν να καλύψουν ούτε βασικές ενεργειακές ανάγκες λόγω των ανατιμήσεων. Πέρα από την ευθύνη της εταιρείας, σοβαρές είναι και οι ευθύνες της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ η οποία δια στόματος Σταθάκη κάλυψε πλήρως τη διοίκηση της ΔΕΗ, επικαλούμενος ότι η εταιρεία είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο. Επιβεβαιώνει ότι η ενέργεια είναι εμπόρευμα για όποιον έχει να πληρώσει.

Οι πρόσφατες εξελίξεις στην **ΔΕΗ Ανανεώσιμες**, που στην πράξη καταργούν τις συλλογικές συμβάσεις, δεν αποτελούν τυχαία εξέλιξη, είναι επιλογή της Διοίκησης της ΔΕΗ ώστε **με «λαγό» την θυγατρική να τελειώνουν με δικαιώματα και κατακτήσεις των εργαζομένων συνολικά στον Όμιλο.**

Το που θα οδηγηθούν τελικά τα πράγματα, το δείχνει η κατάσταση των εργαζομένων στις εργολαβίες της ΔΕΗ, ή στο «ενοικιαζόμενο» προσωπικό, εκεί που σαρώνει η απληρωσιά και τα εργατικά ατυχήματα είναι καθημερινότητα.

Οι συνάδελφοι όλου του Κλάδου καταλαβαίνουν την υποκριτική στάση της ηγεσίας της ΓΕΝΟΠ σχετικά με τις εξελίξεις για τη συλλογική σύμβαση εργασίας στη ΔΕΗ Ανανεώσιμες. Άλλωστε, μέχρι σήμερα, **όλες οι εξελίξεις στον όμιλο, η ιδιωτικοποίηση, η γενίκευση της εργαλαβίας, και οι ολόένα δυσμενέστερες συνθήκες εργασίας σε αυτές, έχουν την υπογραφή της πλειοψηφίας της ΓΕΝΟΠ** και των πρωτοβάθμιων σωματείων της. Οι συλλογικές συμβάσεις που υπέγραψε η ΓΕΝΟΠ το 2012 και το 2015 επιτρέπουν στον εργοδότη να προχωρήσει σε απολύσεις για «οικονομοτεχνικούς λόγους» ή για «σπουδαίο λόγο». Η ΓΕΝΟΠ είχε σπεύσει να προπαγανδίσει απροκάλυπτα το ενδεχόμενο των απολύσεων για τη σωτηρία της Επιχείρησης προτείνοντας μάλιστα και συγκεκριμένα όρια ηλικίας. Αυτό είναι το πρόσωπο της ηγεσίας της ΓΕΝΟΠ, δηλαδή του εργοδοτικού - κυβερνητικού συνδικαλισμού. Δεν πρέπει να υπάρχει καμία αυταπάτη για το ρόλο της.

Το Κλαδικό Σωματείο Ενέργειας καλεί τους εργαζόμενους να μην δεχτούν καμία έκπτωση στα δικαιώματά τους. Να αγωνιστούν ώστε να μην περάσει το σχέδιο της διοίκησης. Στην «τρομοκρατία» τους να αντιτάξουμε την οργάνωσή μας σε επίπεδο κλάδου.



# ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗ ΔΕΗ ΑΦΟΡΟΥΝ ΟΛΟ ΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ

Οι εξελίξεις στην Ενέργεια με το **ξεπούλημα των πιο κερδοφόρων μονάδων παραγωγής στους μονοπωλιακούς ομίλους** που ολοκληρώνονται με τη "διαπραγμάτευση" της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ με τους "θεσμούς" είναι ένα ακόμα κομμάτι του παζλ στην διαδικασία παραχώρησης στο κεφάλαιο του συνόλου του τομέα της Ενέργειας που έχει να κάνει με εξόρυξη, παραγωγή και διανομή του προϊόντος.

**Στο στόχαστρο των μονοπωλίων είναι κυρίως τα υδροηλεκτρικά και τα λιγνιτικά εργοστάσια**, ενώ και οι άλλες μονάδες φυσικού αερίου δεν είναι έξω από τους σχεδιασμούς τους. Η εξασφάλιση μεγάλης και άμεσης κερδοφορίας που δίνουν οι συγκεκριμένες υποδομές στους «επενδυτές» έχουν φέρει το ζήτημα στις διαπραγματεύσεις στο ίδιο επίπεδο... με τα εργασιακά και το φορολογικό.



**Ο λαός έχει γνωρίσει χρόνια τώρα τις συνέπειες από την ιδιωτικοποίηση που την πληρώνει πανάκριβα μέσα από τα τιμολόγια. Οι εργαζόμενοι στον τομέα της Ενέργειας είδαν τους μισθούς τους να κατακυλώνουν, στις νέες ιδιωτικές επιχειρήσεις κυριαρχούν νέες δυσμενείς συμβάσεις και στους εργολάβους η απληρωσιά και μισθοί των 586 ευρώ είναι κυρίαρχα.**

Οι αναδιρθώσεις αυτές έχουν άμεση σχέση με τις εξελίξεις που έχουμε στην ευρύτερη περιοχή με τους ανταγωνισμούς των μονοπωλιακών ομίλων στα ενεργειακά να οξύνονται και να φτάνουν μέχρι και στις πολεμικές συγκρούσεις. Είναι σε όλους γνωστό και κατανοητό ότι οι πόλεμοι γίνονται και για τον έλεγχο των πλουτοπαραγωγικών πηγών, καθώς και των δρόμων διέλευσης αυτών.

Οι δηλώσεις εργοδοτικών συνδικαλιστών, όπως του προέδρου της ΓΕΝΟΠ, ότι **«υπάρχει κίνδυνος να μην πληρωθούν οι εργαζόμενοι μετά τον Ιούνιο»** έχει δύο στόχους: από την μία να αποδεχτούν οι εργαζόμενοι στην ενέργεια την εργοδοτική τρομοκρατία, την αξιολόγηση στην λογική της απαξίωσης του εργατικού δυναμικού, τις αναγκαστικές μετατάξεις, την μεταφορά τους στους ιδιώτες ως πρόβατα προς σφαγή και από την άλλη να δώσει άλλοθι στην πολιτική διακοπών ρεύματος σε φτωχά λαϊκά στρώματα, την ίδια ώρα που μεγάλοι μονοπωλιακοί όμιλοι χρωστούν εκατομμύρια ευρώ στην ΔΕΗ.

Οι εργαζόμενοι στην ΔΕΗ που έχουν δεχτεί τις τεράστιες μειώσεις στους μισθούς τους, υπήρξαν τα προηγούμενα χρόνια θύματα του λεγόμενου **κοινωνικού αυτοματισμού** που στοχοποίησε τις κατακτήσεις και τα δικαιώματά τους. Σήμερα βρίσκονται μπροστά σε ακόμα δυσμενέστερες εξελίξεις και εγκλωβισμένοι στα δίχτυα του πιο σάπιου εργοδοτικού συνδικαλισμού.



Το εργατικό κίνημα και ο λαός μας συνολικά πρέπει να βγάλει συμπεράσματα από αυτήν την κατάσταση και τις τελευταίες εξελίξεις, που σε κάθε περίπτωση είναι αρνητικές, τόσο για τους εργαζόμενους - καταναλωτές, όσο και για τους εργαζόμενους σε αυτόν τον ίδιο τον τομέα της ενέργειας.

Η αρνητική πείρα που έχουμε από την «δημόσια» ΔΕΗ του παρελθόντος, δεν πρέπει να μας κάνει να αποδεχτούμε το ξεπούλημά της. Σήμερα, η τεχνολογική πρόοδος και η τεράστια άνοδος της παραγωγικότητας της εργασίας, μπορούν να επιτρέψουν την απρόσκοπτη πρόσβαση στην **Ενέργεια ως Κοινωνικό Αγαθό**. Αυτό όμως που εμποδίζει την κάλυψη των αναγκών μας, και μετατρέπει την ενέργεια σε προϊόν, είναι το κυνήγι του κέρδους. Γιατί σε τελική ανάλυση, το κέρδος είναι ο στόχος όλων των ιδιωτικών και κρατικών παρεμβάσεων στο υπάρχον σύστημα ηλεκτρενέργειας, ανεξαρτήτως των όποιων προσχημάτων χρησιμοποιούν κάθε φορά.

## ΝΟΘΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΔΟΠ ΔΕΗ!

Το Κλαδικό Σωματείο Ενέργειας καταγγέλλει το όργιο νοθείας στις πρόσφατες αρχαιρεσίες της **ΕΔΟΠ ΔΕΗ** (Σωματείο Διοικητικών Υπάλληλων στη ΔΕΗ), από τους επικεφαλής των συνδυασμών «Ανεξάρτητο Ενωτικό Ψηφοδέλτιο» (ΠΑΣΚΕ) και ΔΑΚΕ, καθώς και την τραμπούκικη επίθεση που εξαπέλυσαν ενάντια στους συνάδελφους του συνδυασμού «Ενιαία Συνδικαλιστική Κίνηση Εργαζομένων ΔΕΗ» (ΕΣΚ-ΔΕΗ) που συσπειρώνεται στο ΠΑΜΕ.

Οι δυνάμεις του ΠΑΜΕ στην ΕΔΟΠ έχουν καταγγείλει τις **μετεγγραφές μελών από άλλα πρωτοβάθμια σωματεία** που ανήκουν στη δύναμη της ΓΕΝΟΠ/ΚΗΕ, τα οποία έχουν ήδη ψηφίσει για την εκπροσώπησή τους στο δευτεροβάθμιο όργανο και δεν έχουν δικαίωμα να ξαναψηφίσουν. Ενδεικτικό της κατάστασης είναι ότι η δύναμη της ΕΔΟΠ εμφανίζει κατά τη διάρκεια των εκλογών αύξηση κατά 1.000 μέλη!!!

Όταν οι δυνάμεις του ΠΑΜΕ κατήγγειλαν τη νοθεία και απευθύνθηκαν στην κεντρική εφορευτική επιτροπή για να καταθέσουν ένσταση, δέχτηκαν τραμπούκικη επίθεση από στελέχη της ΔΑΚΕ. Μοναδικό τους συνδικαλιστικό μέλημα είναι **να διατηρήσουν με νύχια και με δόντια τους συσχετισμούς και τις «καρέκλες»** -στη ΓΣΕΕ και σε επίπεδο Ομοσπονδιών- παρά την εξόφθαλμη χρεοκοπία της πολιτικής τους και το καθημερινό κράξιμο από τον απλό εργαζόμενο.



## ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΩΝ ΣΑΛΦΑ\*!

Το τελευταίο διάστημα, με περιοδείες στους χώρους δουλειάς και με συναντήσεις στην έδρα του Κλαδικού, συζητήσαμε θέματα που απασχολούν εργαζόμενους της ΔΕΠΑ αναφορικά με τη λειτουργία των Σταθμών Ανεφοδιασμού Λεωφορείων και Απορριματοφόρων με φυσικό αέριο στην Αττική.

Σήμερα μέσω των δύο σταθμών (Ανω Λιοσίων και Ανθούσας) τροφοδοτούνται περίπου 600 λεωφορεία και 100 απορριματοφόρα δήμων, ενώ πλέον γίνεται διάθεση και σε ΙΧ. Η δυναμικότητα των δύο σταθμών τους κατατάσσει ανάμεσα στους μεγαλύτερους στην Ευρώπη.

Με τους εργολαβικούς εργαζόμενους που συνομιλήσαμε, στη βάση της εμπειρίας και από τους άλλους χώρους της ενέργειας, καταλήξαμε στην ανάγκη πάλης για τα εξής, επιείγοντα, ζητήματα:

Αλλαγή της **κατάταξης επικινδυνότητας** των σταθμών από την κατηγορία Γ (χαμηλή) στην κατηγορία Β (μεσαία), σύμφωνα με όσα προβλέπει ο νόμος για την αποθήκευση και μεταφορά αερίων καυσίμων (κώδικας για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων, Ν.3850/10). Το μέγεθος των σταθμών (δυναμικότητα έως 5.000m<sup>3</sup> /ώρα) και οι απαιτήσεις συντήρησης (240 bar πίεση φυσικού αερίου και 20 kV υψηλή τάση) υπογραμμίζουν την ανάγκη διεξαγωγής έρευνας για τυχόν ανάγκη κατάταξης κάποιων ή όλων των εγκαταστάσεων σε υψηλότερη κατηγορία.

Αναγνώριση μεγαλύτερου **χρόνου ανάπαυσης των εργαζομένων σε βάρδιες**. Υπάρχει μεγαλύτερη καταπόνηση του ανθρώπινου οργανισμού λόγω του εναλλασσόμενου ωραρίου πρωί-απόγευμα-βράδυ και της εργασίας 7 συνεχόμενων ημερών. Αύξηση των εισφορών στο ΙΚΑ, σε συνδυασμό και με το προηγούμενο σημείο.

Να μην επιτραπεί, όπως επιχειρήθηκε, να θιγούν τα 20' για **την παραλαβή – παράδοση των βαρδιών** για τους εργαζόμενους που συνθέτουν την εκάστοτε βάρδια αφού όλη η βάρδια είναι αναγκαία για τη λειτουργία του σταθμού - πρόκειται για θέμα ασφάλειας.

Όσο θα αυξάνει η διείσδυση του φυσικού αερίου στον τομέα της αυτοκίνησης (αεριοκίνηση), θα αυξάνεται η ανάγκη για πρόσληψη χορηγητών. Επίσης η λειτουργία ταμείου ώστε να εξυπηρετούνται ΙΧ, ανοίγει και ζητήματα ανάλογου τύπου. Χρειάζεται αναγνώριση της ειδικευσης κάθε εργαζόμενου και της αποκτηθείσας εμπειρίας του, περιγραφή θέσης εργασίας και ανάλυση ρόλων.

Το Κλαδικό Σωματείο Ενέργειας ζήτησε συνάντηση με την εργοδοσία για τα θέματα που αφορούν στα ΣΑΛΦΑ και άλλα που απασχολούν τους εργολαβικούς εργαζόμενους στη ΔΕΠΑ. Η συνάντηση δεν έγινε και το Σωματείο θα επανέλθει. Με εξαίρεση το θέμα με τα 20', όλα τα άλλα ζητήματα παραμένουν ανοιχτά.

Το Κλαδικό Σωματείο παλεύει για **μόνιμη και σταθερή δουλειά με πλήρη δικαιώματα**, για κλαδική ΣΣΕ με αυξήσεις, για αναβάθμιση των ασφαλιστικών και συνδικαλιστικών δικαιωμάτων των εργαζομένων, για προώθηση της υγιεινής και ασφάλειας στην εργασία, για την ασφαλή και ποιοτική λειτουργία των ενεργειακών συστημάτων στις αστικές και υπεραστικές περιοχές και την προστασία του ανθρωπογενούς και φυσικού περιβάλλοντος. Παλεύει για κατάργηση της επιχειρηματικής δράσης στην ενέργεια, για παραγωγή και λειτουργία αποκλειστικά με γνώμονα τις σύνθετες λαϊκές ανάγκες.

**(\*) ΣΑΛΦΑ: Σταθμοί Ανεφοδιασμού Λεωφορείων και Απορριματοφόρων με Φυσικό Αέριο**

## ΝΕΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Ο κλάδος της Ενέργειας είναι ίσως ο κλάδος με τη μεγαλύτερη **στρατηγική σημασία** για τη βιομηχανία της χώρας. Οι κυβερνήσεις διαχρονικά υπόσχονται να μετατρέψουν την Ελλάδα σε «μεγάλο ενεργειακό κόμβο». Ενεργειακά μεγαθήρια, ολόκληρες χώρες και συμμαχίες χωρών διαγκωνίζονται για την εκμετάλλευση των ενεργειακών δρόμων και πηγών ανά τον κόσμο και φυσικά απλώνουν τα χέρια τους και στο ενεργειακό παιχνίδι που παίζεται στη δική μας χώρα (για κοιτάσματα πετρελαίου, αγωγούς αερίου, εταιρείες ηλεκτρικής ενέργειας) με κατάληξη που είναι αδύνατον να προβλέψει κανείς. Οι μεγάλες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα στους τομείς της Ηλεκτρικής Ενέργειας, στο Πετρέλαιο και στο Φυσικό Αέριο, παραμένουν σταθερά κερδοφόρες και κάποιες εξ αυτών (Όμιλος ΕΛΠΕ, Όμιλος Motor Oil) καταγράφουν φέτος σημαντική αύξηση κερδών.

Για τους εργαζόμενους όμως του κλάδου, **παρά την «ανάπτυξη» και την κερδοφορία**, το έργο που παίζεται είναι εις βάρος τους και πάντα το ίδιο: επίθεση σε μισθούς, συλλογικές συμβάσεις και δικαιώματα, η εργολαβοποίηση αποτελεί πλέον παγιωμένο καθεστώς, επίσης συνηθισμένα είναι η απληρωσιά και η ανασφάλιστη εργασία. Και η τρομοκρατία του εργοδότη γίνεται ολοένα μεγαλύτερη υπό το φάντασμα της ανταγωνιστικότητας και της κερδοφορίας, υπό την απειλή της ανεργίας.

Μέσα σε αυτές τις συνθήκες, λειτουργεί και δρα το Κλαδικό Σωματείο Ενέργειας. **Το μοναδικό Σωματείο που συνενώνει όλους τους εργαζόμενους του κλάδου, ανεξαρτήτως εταιρίας και εργασιακής σχέσης. Ένα Σωματείο που δεν ελέγχεται ούτε από την εκάστοτε κυβέρνηση, ούτε από την εργοδοσία.**

Το Κλαδικό μας Σωματείο στηρίζει και συμμετέχει στο ΠΑΜΕ, στέκεται απέναντι στην εργοδοσία, αλλά και τον εργοδοτικό – κυβερνητικό συνδικαλισμό που αποτελεί το μακρύ της χέρι μέσα στα συνδικάτα.

Στις εκλογές που διεξήχθησαν στα γραφεία του Σωματείου, αλλά και σε μεγάλους εργασιακούς χώρους, αναδείχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο.

Το νέο ΔΣ συγκροτούν εργαζόμενοι από όλους τους υποκλάδους της ενέργειας, και με διαφορετικές εργασιακές σχέσεις. Μετά τη συγκρότηση του σε σώμα, το **νέο ΔΣ** έχει πλέον τη σύνθεση:

Πρόεδρος: Ματαράγκας Χρήστος, Γραμματέας: Χριστίδης Σταύρος, Αντιπρόεδρος: Καραγιάννης Δημήτρης, Ταμίας: Χασιώτης Θάνος, Αναπληρωτής Γραμματέας: Παπαμήτσος Χρήστος, Αναπληρωτής Ταμίας: Σουλτάνος Θανάσης, Μέλη: Αθανασοπούλου Νικολέτα, Γεωργίου Γιώργος, Καμαριάρη Βασιλική, Κοντουδάκης Κώστας, Λέος Νίκος, Μουλός Χρήστος, Παρασκευόπουλος Γιάννης.

Στους συναδέλφους ευχόμαστε καλή δύναμη – καλή επιτυχία. Το έργο του Σωματείου είναι υπόθεση όλων μας.

